



## Kindsponsoring

*Do you know of someone / organization that can sponsor a child to study in secondary school? I am looking for a sponsor for two children."*

---

## Kansen voor Afrikaanse kinderen

Zomaar, een vraag tussendoor. Ons gesprek ging eerst over koetjes en kalfjes, over haar werk en het mijne als net afgestudeerde young professional, toen een Afrikaanse vriendin van mij opeens deze vraag stelde via WhatsApp. Een directe vraag, een vraag die inspeelt op het geweten en niet in lijn staat met andere vragen als: "Hoe gaat het met je?" Of: "Hoe was het op je werk vandaag?" Ze vervolgde meteen: "Een vriendin van een huisgenootje van me heeft haar ouders ook een keer gevraagd en die ouders sponsoren nu ook een kind. Ken jij niet iemand die dat ook zou willen?"



Nee, bedacht ik me, ik weet niet zo snel iemand die dat zou willen doen. Maar waarom eigenlijk niet? Haar vragen bleven nog lang in mijn hoofd zitten. Ik dacht na over de verschillen tussen daar en hier. De meeste kinderen in Nederland krijgen veel meer kansen dan kinderen in Afrika. En kansen voor kinderen, dat is wat een Afrikaans land nodig heeft. Kinderen vormen de toekomst van een land. Wanneer kinderen een opleiding kunnen volgen, kunnen ze later beter voor zichzelf zorgen en kan de vicieuze cirkel van armoede doorbroken worden.

Nadenken over kindsponsoring roept ook een aantal vragen op. Hoe weet je dat het geld ook echt bij het kind terechtkomt, en niet bijvoorbeeld bij de ouders die er andere dingen van kopen? Hoe is het eigenlijk om een kind te sponsoren, wat levert het op?

Om antwoord te krijgen op die vragen, zocht ik contact

met een wat oudere vrouw die al jarenlang kinderen sponsort. Het laatste kind dat ze sponsorde is net afgestudeerd. Ik vraag haar waarom ze een kind wilde sponsoren, en zo begint Marianne haar verhaal:



*“Guy benaderde me heel wat jaren geleden met de vraag of ik een kind wilde sponsoren. Ik ben zelf een keer in Congo geweest en heb vertrouwen in stichting Congo. Ik wilde een kind uit Congo graag een betere toekomst geven, dus besloot ik een kind te sponsoren. Je geeft zo’n kind echt een kans.”*

De belangrijkste reden om een kind te sponsoren is dus om ervoor te zorgen dat het kind in Congo een betere toekomst krijgt. Wanneer ik aan haar vraag of ze ook weleens contact heeft gehad met het kind dat ze sponsorde, vervolgt Marianne, voormalig sponsor, haar verhaal:



*“De feedback die ik terugkreeg van stichting Congo was heel leuk! Elke keer wanneer Guy terugkwam uit Congo kreeg ik foto’s te zien van het kind dat ik sponsorde. Ook heb ik, ongeveer tien jaar geleden, een keer met het kind over de telefoon gesproken. Dat was heel leuk, heel grappig. Het haalt de ervaring dichterbij, het maakt het echter.”*

Marianne vond het duidelijk leuk om een kind uit Congo te sponsoren. Ze heeft mij in ieder geval overtuigd. Het lijkt mij in de toekomst ook heel leuk om een kind te sponsoren, zeker wanneer ik kinderen in dezelfde leeftijd heb.

En nu terug naar u, naar het begin van dit artikel. Wanneer u rechtstreeks de vraag zou krijgen of een kind zou willen sponsoren, wat zou u dan zeggen?

Kijkt u voor meer informatie over dit artikel op onze website:

<https://stichtingcongo.com/leerlingen/>

Voor vragen en informatie over kindsponsoring en financiën kunt u contact opnemen via [info@stichtingcongo.nl](mailto:info@stichtingcongo.nl).

Maak een bedrag(je) over op ons IBAN nummer: NL03RABOO115059849.

---



*Copyright ©, Alle rechten voorbehouden.*

Wilt u uw e-mail instellingen wijzigen?

U kunt [uw voorkeuren updaten](#) of [u uitschrijven uit de e-maillijst](#)

---

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Stichting Congo · Aelbert Cuypstraat 10 · Meppel, Dr 7944 CL · Netherlands

