



N I E U W S

Tienermoeders

Een aantal van jullie heeft vast weleens het programma "Teen Mom" op MTV gezien (geef maar toe, die guilty pleasure!) of er vast weleens zuchtend voorbij gezapt. Voor de één is het programma een guilty pleasure, voor de ander een (oninteressant) programma waar verwerende tieners met de opvoeding van jonge kinderen worstelen.

Zelf vind ik het programma wat overdreven. Ik zeg niet dat de tieners in dat programma het niet zwaar hebben, alleen wanneer je het in perspectief bekijkt, valt het wel mee. Deze tieners kunnen vaak hun opleiding afronden, wat de kans op (goed) betaald werk vergroot. Ze hebben meestal een dak boven hun hoofd en hebben genoeg geld om eten te kopen.



De situatie in Afrika is anders. Naast het feit dat in Congo de meeste tienermoeders ter wereld wonen, hebben deze tienermoeders het vaak moeilijker dan hun mede tienermoeders in Amerika. Jonge kinderen van soms 15 of 16 jaar worden zwanger (door gebrek aan anticonceptie), kunnen vaak hun opleiding niet afmaken en worden soms zelfs verstoten door hun familie. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, geen inkomsten en niet altijd een vader die voor het kind wil zorgen. Over die groep tienermoeders wil ik het hebben. Wat zou het mooi zijn als we die groep tienermoeders een kans kunnen geven op een beter leven.

Een beetje zoals in Dream School, het programma van de publieke omroep. Dat programma wordt door sommigen zelfs gebruikt als een studiemateriaal. Het is een programma waarin jongeren die om verscheidene redenen van school getrapt zijn, nu via "Dream School" een nieuwe kans krijgen. De verschillende docenten (vaak BN'ers) proberen de jongeren (belangrijke) vaardigheden bij te brengen zodat ze, na terugkomst uit de Dream School, niet meer "op straat in armoede" hoeven te leven. De jongeren worden gestimuleerd om aan de ontwikkeling van hun leven te werken, om, ondanks hun verleden of hun problematiek, iets van hun leven te maken.

Wat als wij die (alleenstaande) tienermoeders in Congo op eenzelfde manier kunnen helpen? Anders dan in Dream School natuurlijk. Zonder BN'ers, maar met een groep enthousiaste Afrikaanse tienermoeders die staan te springen om een kans. Wij willen voor hen graag een naaiatelier opzetten in Congo waar deze jonge moeders leren omgaan met naald en draad, en zo geld kunnen verdienen met de kleren die ze maken. Op deze manier krijgen jonge tienermoeders zicht op een betere toekomst voor henzelf, maar ook voor hun kind.

Hoe mooi zou het zijn als wij die tienermoeders, net als de jongeren in Dream School, een kans kunnen geven? Helpt u ons mee om "Dream School Congo" werkelijkheid te maken?

Doneer of stem op ons initiatief op:

<https://www.kro.nl/geven/stichting-congo>

Voor vragen en informatie over Tienermoeders en financiën

kunt u contact opnemen via info@stichtingcongo.nl.

Maak een bedrag(je) over op ons IBAN nummer: **NL03RABOO115059849**.



Copyright © 2018 Stichting Congo, Alle rechten voorbehouden.

U ontvangt deze mailing, omdat u heeft aangegeven nieuws van St. Congo te willen ontvangen.

Ons mailadres is:

Stichting Congo
Aelbert Cuyppstraat 10
Meppel, Dr 7944 CL
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Wilt u uw e-mail instellingen wijzigen?

U kunt uw voorkeuren updaten of u uitschrijven uit de e-maillijst